

Autarkeia

Alumnivereniging Utrechtse Filosofen

Nieuwsbrief Januari 2023

Lezing: The Metaphysical Triad of Phenomenology: Brentano, Husserl, and Meinong

Spreker: Dr. Robin D. Rollinger, The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences

Datum: donderdag 2 februari

Start lezing: 19.30 uur

Link: <https://meet.jit.si/robinrollinger>

Inhoud:

Phenomenology is the description of consciousness as intentionality, that is to say, the consciousness of something. Although such an endeavor may seem to be a rather limited one (merely “descriptive psychology”), some of the most outstanding philosophers have exhibited great confidence in crossing the line from phenomenology into metaphysics. In the Austrian school of phenomenology Franz Brentano, its founder, crossed this line by developing a metaphysics that restricted itself to positing the real (i.e. things, whether they be mental or corporeal), whereas his most prominent student, Edmund Husserl (usually regarded as the central figure of the

Colofon

Vereniging voor alumni Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht ‘Autarkeia’. Actief sinds 1994, formeel sinds 12 December 1996, KvK 40483493

Lidmaatschap jaarlijks € 10,- ; rekeningnummer: NL37 INGB 0002 2944 71, t.n.v. Autarkeia, Steve Bikostraat 262, 3573 BG Utrecht

Bestuursleden | Voorzitter: Chris Stapper, 0636154797 chrisdstapper@gmail.com | Secretaris & Penningmeester: Lies de Regt, 030 2716953 efderegt@gmail.com | Commissaris Inhoud: Giordano Ierna | Commissaris Ledenwerving: Niels Hagen

[Website](#) | [Linkedin Autarkeia](#) | [Linkedin Alumni UU](#) | [Facebook](#)

phenomenological movement), embarked on a metaphysics of non-real entities, including both ideal ones (such as numbers and propositions) and an absolute (“constituting”) consciousness.

Yet another student of Brentano, Alexius Meinong, crossed the line from the description of consciousness as intentionality into metaphysics by introducing the concept of objects outside of being (neither real nor ideal, neither existent nor subsistent). Here I aporetically construct a triad of these three metaphysical positions.

Wandeling met Glühwein (nieuwe datum)

Datum & tijd: Zaterdag 25 februari

Start wandeling: 13.00

Einde wandeling: 14.00 (ongeveer)

Start locatie: Bij de voordeur van Kromme Nieuwe Gracht 16

Op zaterdag 25 februari zorgen wij voor een glaasje Glühwein, een koekje en een leuke wandelroute, we hopen jullie daar allemaal te zien! Uiteraard zullen er ook niet-alcoholische dranken zijn voor wie daar de voorkeur aan geeft.

Aanmelden:

Per email, door te mailen naar: efderegt@gmail.com. Doe dit alstublieft tijdig zodat we voldoende koekjes en drinken in kunnen slaan.